

”Människan — en egenmäktig art”



Insändarskribenten vill bevara Trolldalen. FOTO: ARKIV

Insändare Publicerad 12:11, 15 mars 2022



• Insändarskribenten om Trolldalen och Ryssbergen: ”Ett av våra historiskt viktigaste vägsäl”

Människan kallas då och då för det moraliska djuret. Arten som kan räkna ut framtida konsekvenser, skilja rätt från fel och vara så mycket mer än impulsstyrd. Vår empati och intelligens hjälper oss skilja rätt från icke-rätt. Nu står vi i Nacka inför ett av våra historiskt viktigaste vägsäl. Två av våra äldsta naturområden, Trolldalen och Ryssbergen, riskerar att exploateras. Socialdemokraterna, Moderaterna och övriga alliansen driver den linjen. Miljöpartiet, Nackalistan, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna vill låta skogarna få finnas kvar.

I världen ser vi — gång på gång — hur människans agerande följer vissa givna mönster. Många gånger har vår intelligens inte fungerat som ett förnuftets instrument utan som en mer maliciös anförare. En pilot som styr oss i en riktning som gynnar varken oss själva eller andra släkten. Jag har titulerat denna text *Människan - en egenmäktiga art*. Orsaken är att vi, gång på gång, tar oss friheter. På bekostnad av andra levande väsen. Nu heter det att *vi* — människan — behöver bostäder. Därför behöver skog skövlas. Eller att vi behöver olja. Eller vill fortsätta kunna konsumera som tidigare.

Problemet är att våra intressen många gånger krockar med andra arters väl och ve. Med vår jords väl och ve. Därmed med vår egen framtid. Dessvärre är vi inte alltid klokare än så. Den kortsiktiga belöningen går alltför ofta före det långsiktiga. Du, jag och alla de andra som just nu lever, som bebor jorden, bär nu stafettpinnen. Vi har herraväldet. Makten att göra rätt eller på ett avgörande vis omkullkasta ekologiska kretslopp.

Vill det sig illa kommer vi att föröda skogar och nyckelbiotoper som funnits så långt vi kan se. Skogar vi tar oss friheten att oåterkalleligt bestämma över. En aktion som kanhända redan nästa vuxna generation ser som barbari. Då är Mats Gerdau pensionär. Ännu längre fram är han ett, i bästa fall kärt, minne. En tidigare kommunpolitiker. Medan våra skogar, ohjälpligt och utan återvändo, inte längre finns. Skogarna med rödlistade arter, fridlysta arter, flera hundra år gamla naturvärdesträd, livgivande rekreationsområden för oss alla och inte minst rävars, rådjurs och fladdermöss bostäder.

FNs klimatgrupp har sagt att bevarandet av grönytor och skogar är av största vikt för att vi ska kunna stå emot kraftiga skyfall och andra naturhändelser. Avskogningen som människan ligger bakom ärett av våra största miljöhot. Men vår art bestämmer. För att det är vi som har makten. Och år 2022 fick vi idén att ersätta våra urskogar med bostäder. Åt oss. Bostäder som egentligen borde byggas ovanpå ett överdäckt Värmdöleden. Att bygga där är inte dyrt. Det kostar pengar. Bara pengar. Att ta bort skogarna kostar framtid. Har man makt behöver man också vara klok.

Vi har nu på oss till den 17 mars att lämna in synpunkter på avverkandet av Trolldalen. Senare i år är det dags för val. Lyckligtvis har vi nu en bättre inblick i hur våra Nacka-partier resonerar. Jag gissar att det blir fler än jag som i år kommer att rösta på ett annorlunda sätt än tidigare valår.

Tack för att du tagit dig tiden att läsa min text. Jag heter Angela Ahola, har två barn, bor på Henriksdalsringen och i vår familj är vi nu uppe i fyra generationer Henkan-bor. Fyra generationer av Trolldalen-anhängare. Över 1 000 personer har nu yttrat sig mot avverkandet av Trolldalen. Gör även du din röst hörd. Den är viktig.

Angela Ahola

Doktor i psykologi och författare